

Formandens beretning 2015 ved generalforsamlingen i vinklubben Bouquet.

Klubben fik ved årets begyndelse en ny hjemmeside, der ved stor ihærdighed og meget arbejde af Notaren og Dorthe var blevet til. Indsatsen blev senere honoreret på behørig vis med nogle flasker for den flotte side.

Januarmagningen, der indledte årets vinging, var henlagt til Nestorens hjem. Som sædvanligt blev aftenens vine krydret med lyrik: "Det var en stormfuld nat, som var gået over i tiltagende dagslys. Nuser jagede i sin Sopwithcamel Den røde Baron i dennes Fokker. Nuser var i svare beslutningsmæssige problemer: Skulle han drikke den medbragte Latour til 359,- kr. eller skulle han skyde Baronen ned?"

Martssmagningen hos Stifter var i italiensk tegn, idet han under en cykeltur i Umbrien havde fået ideen til aftenens hoveddrue – Sagrantino. Han diskede op med en fin Confit de carne med tilbehør og en dessert vædet med aftenens drue.

Majsmagningen var hos Torben, der tidligere havde luftet muligheden for at indkalde os til sit sommerhus i Næsby Strand. Der ville så blive mulighed for at overnatte der eller oppe i Toms Bouquet-hus. Det blev dog af en eller anden årsag ikke til noget, og smagningen blev afholdt hjemme i Naverkvarteret. Der gik rygter om en overraskelse i aftenens løb. Det viste sig at være et besøg af det tidligere medlem – Anders, hvilket var et hyggeligt gensyn.

Septembersmagningen blev aflyst, eller måske nærmere afholdt udenlandsk, hvilket jeg vender tilbage til.

Novembersmagningen – lig generalforsamlingen – er i år henlagt til Skalsbjerg, hvor Tofte er den glade vært. Det er så ikke ham, der skal vippe Trip+ af tronen og hjemføre trofæet – men hvem kan?

Cykelturen i år med damer havde frafald fra Torben med frue. Torben valgte helt uforståeligt på dagen at svømme i det plumrede og i det fra et krydstogtskib udledte fækalieinficerede vand i kanalerne omkring Christiansborg. Mens Torben nedsvælgede enkelte mundfulde af anførte fluidum, nedsvælgede vi andre bedre væsker på min terrasse forud for turen.

Ruten var lagt mod nord over Havrebjerg, Blæsinge – (enkelte havde nok ubegrundede fugtige pander over udsigten til at bestige Blæsinge Bakke) - Solbjerg, Råmosen, Tjørnelunde, Finderup, Løve, Løvegård og igen gennem Havrebjerg og hjem. Vi havde drikke-m.m. pause i Råmosen og ved Løve Mølle. Ca. 30 km blev det til. Vejret var meget flot med en vind på 3 til 6 s/m fra sydvestlig retning.

På terrassen indtog vi medlemmernes medbragte mad: Nestorens sild, æg, tomat og snaps; Jørgens øst, druer og kiks; Toftes tunmusse, salat og flutes; Flads pasta med kylling; Stifterens marineret kød og melon omviklet bayonskinke; Trips en form for rejesalat; mens vi selv havde lavet frikadeller og kage til kaffen.

Hertil blev drukket den medbragte vin.

For 5. gang var klubben på tur til udlandet for at udforske vinmarker og -slotte. Efter en tur til Bourgogne, 2 til Provence og 1 til Rheinland-Pfalz, var vi denne gang i Bordeaux, hvor vi boede 4 nætter på Chateau du Haux. Dejligt hus mellem træerne nede i Dalen. I den lejede Opel Vivario besøgte vi mange af de berømte vinslotte. Nå, ja, besøgte og besøgte. Alle havde lukket gitterporten, for at undgå besøg af 8 brødre, der ville smage en hel del, men kun købe 2 flasker. Slottene blev dog på papiret vinget af som værende besøgte.

Der blev lavet dejlig mad af de skiftende madhold og drukket mere eller mindre lokal vin, men en enkelt dag, efter besøg på Duna de Pyla, blev der på en lille, intim restaurant under vinklasetaget i udkanten af Arcachon, indtaget østers, muslinger, snegle, rejer og pate, samt 4 flasker rose- og hvidvin. Om aftenen fik vi en fin 3-retters menu på Cafe du Gourmet inde i Bordeaux.

Flyveturene med Air France gav lidt oplevelser ud over det forventelige. På vej ned i Bordeaux lufthaven var vi ved at lande oven på en Easy Jet og måtte op igen for

fulde omdrejninger. På vej hjem blev Tofte, Flad og Jørgen agterudfløjet i Charles De Gaulle. Læren heraf er klar: Gå aldrig på toilet, når der kun er 10 min mellem landing med første fly til afgang med næste fly. Air France venter ikke. De kom dog hjem få timer senere, så tilbageblikket peger vel bare på en mindeværdig, men usædvanlig afslutning på en dejlig tur.

Stifteren holdt sit 40-års jubilæum i tjeneste for amtet, regionen og Slagelse sygehus. Jubilæet blev behørigt fejret ved et meget velbesøgt arrangement i sygehusets kantine. Stifter blev her begavet med flasker og andet fra sin store omgangskreds – arbejdskammerater, venner, bekendte og selvfølgelig fra brødrene.

I forbindelse med turen til Bordeaux blev det luftet fra enkelte, om vi fortsat skal tage udenlands og bruge megen tid på at køre de halvblundende brødre rundt i vinmarkerne (her nævnes ingen navne), eller om vi måske skal prøve et kroophold eller lignende i Danmark. Jeg tror sågar, at enkelte brugte ordvalget – ”med koner!” Vi får se, hvad det ender med!

Kasserer Trip+ har forlods udsendt årets regnskab. Klubbens økonomi har det fint, også selv om årets udgifter var en anelse større end indtægterne, forårsaget af turen til Bordeaux. Men det får hverken kassereren eller vi andre til at sove dårligt om natten, idet der stadig er rigeligt til at dække kassens bund.

Lad os se om aftenen bliver en gentagelse af sidste års tårevædende overrækkelse af trofæet. Vi ser alle frem til en ny sæson med gode oplevelser, både i og uden for vinglasset.

Ole B - årets formand