

Smagningen hos Anders den 24 Maj

En aften som stod i blindsmagningens tegn, flere var dog ikke forberedt på noget sådan, men gik dog med til at forsøge sig, og mange point blev det vist heller ikke til. Så hvad kan man så udlade af dette "mød altid velforberedt op til enhver smagning, man ved aldrig hvad der kan ske. Vi smagte på nogle dejlige vine fra Australien til Californien og smagte blandt andet, til alles forbløffelse en ren cab. Franc.

Osten kom på bordet og resterne af de fortrinlige vine fik med stort velbehag lov til at løbe forbi vores efterhånden erfarne drøbel .

Som rosinen i pølseenden blev der serveret en meget lækker chokolademousse med et par pragtfulde portvine til.

Guitaren blev stemt med stor hjælp af notaren. så der manglede bare et lille lejrball, Hvor vi kunne sidde og tænke på trip og frue som sikkert sat foran kaminen med et godt glas rødvin, eller lå de mon på isbjørneskindet, og tænkte så absolut ikke på os andre.

Den 24 august

Blev så dagen hvor den årlige cykeltur med damer skulle afholdes, og jeg må sige at der var mandefald. kun 5 bouqueter med påhæng mødte op. der blev cyklet mod stranden hvor vi løb ind i Stifteren, som straks byd på øl og en lille dukkert i hans store Svømme pøl, turen gik i strid modvind igen mod byen, hvor der blev spist og drukket på Formandens terrasse.

Den 14 September

Holdt Trip sin store dag, for den 12 Sep, kom han også ind i de voksnes rækker, og jeg skal love for at der blev spist og drukket, for ikke at sige kroket til den store guldmedalje, det var et syn for guder at se Notaren spille kroket især da en af buerne fløj ind til naboen. En dejlig og hyggelig dag.

Smagningen hos Ole Mose den 29 sep.

Er sikkert en aften som flere af os hurtigt ønsker at glemme.

Det var endnu en aften i blindsmagningens tegn, og vi må indrømme at en primitivo fra Italiens hæl ikke er nem at gætte, hvem vandt i øvrigt smagningen den aften?

Det hjalp dog lidt på vinen da der kom noget godt brød og en god ost på bordet, så det endte, som altid med at blive en rigtig god aften.

Den 23 Oktober

Var dagen hvor BOUQUET havde 10 jubilæum. dette blev fejret hos Formanden, vi var 8 tilstede. Vi smagte lidt fra egen vinkælder og fik en bid brød til, en dejlig aften hvor snakken vandrede bordet rundt.