

vinaften 24/5-96.

Forberedelsen til denne vinaften tog sin begyndelse onsdag d. 8 maj, idet jeg tog min cykel på nakken, eller var det omvendt, og stred mig rundt til de ærede medlemmer. Dog sprang jeg Claus, der ude på landet over. Dette skulle senere vise sig at være flot, nå herom senere. Jeg cyklede som sagt rundt med invitationen, og modsætningsvis vores kære stifter, tog jeg mig tid til en lille passiar hos dem der var hjemme og selvfølgelig gad snakke. Startende hos dobbelt kyp, hvor menuen var spaghetti. Mødet her kunne indicere en noget usikker fremfærd på resten af turen - hvad vil du ikke ha' en øl? Beskeden og omsorgsfuld som jeg er for min cykel sagde jeg pænt nej tak. Det har jeg bittert fortrudt den dag i dag, herom også senere. Næste medlem er selvfølgelig etatens mand Hr. Birch - ned af bakken til ham. Her var mand nær blevet slået ihjel, thi han har en lille finesse på hans trappesten, der rager lige sådan en sten op på de der ubetydelige 1 à 2 cm. og smut så sad jeg der med hoved inde imellem tremmerne på hoveddøren, næsten. Hr Birch eneste kommentar var da han tog imod ved bagdøren, (handel og betleri ved bagindgangen) var at sådan har det altid været.

Nu ud på den lange rejse op til Formanden. Men nej ingen formand hjemme, men til gengæld var der en formandinde og hendes søster samt formand's datter, altså lutter skønheder der skulle til stranden efter nyt sand til kassen (katten har skidt i det gamle). Efter så megen skønhed var der fornyet energi til den videre færd mon det ærede medlem Tofte der ude på toppen af Pantholm. Medlemmet blev, på trods af en kæde der hoppede af nået, inden han skulle i skoven til hans sædvanlige selv pineri Løb og atter Løb. Der blev selvfølgelig ikke budt på øl, thi han stod der i næsten det bare ingen ting. Så jeg drog videre og ærgrede mig efter hånden over at jeg var startet turen den vej, og ikke havde gemt dobbelt kyp til sidst, nå never mind - så var det vores kulturelle medlem hr Gjetting's tur. Jeg svinger ind på den alle artige indkørsel op til de to herskabelige villaer som jo ligger der og skutter sig, og hvad ser man så, jo der render stifterer og pjatter med vores skjald's hustru, og det menes at han egen kønne frue er på arbejdet, og hr Gjetting er i køkkenet for at tilberede en udsøgt middag for ham og hans kære hustru. Nu startede alle problemerne thi som fru sagde med tryk på! kære Finn du ved da godt at vi skal til Jylland, det er vi da altid i Pinsen. Om det skyldes forglemtes hos vores skjald, eller stiften bare har taget ham med bukserne nede om haserne vides i dette øjeblik ikke, men her gik det op for mig at vi da vist nok ikke blev fuldtallig til vinaften med mindre at han ville lade sig skille, og det ville nok være dumt, der kommer nok en vinaften til i nær fremtid.

Stifteren bød så på een øl, langt om længe. Situationen var til at overskue idet der nu kun var bamsefar til bage nede i Fruegade. Her stod menuen på Pizza. Sådan cirka en halv meter vil jeg vurdere, til hans voksne sønner med de store overarme. Ja det var så turen rundt med indbydelserne. Dagen oprandt, og det var dagen hvor vort lager skulle realiseres, så der kunne komme nogle penge i kassen. Vort medlem der ude på landet ringe ca ti minutter over halv syv og sagde at han blev lidt forsinket pga. at han skulle cykle ind. Der var noget med konen og så videre. Derfor for jeg til at trække den sidste af vores **Grave Del Friuli** op og skænke i glassene så der var lidt til at vente med. Stifteren mødte op kl lidt i syv i et allerhelveds dårligt humør - arbejdet og atter arbejdet, var årsagen til hans lunefulde humør. Derefter kom de andre dryssende lidt efter lidt, formanden sådan hen af et kvarter over syv. Bamsefar skulle ryge med det samme, op fra hans hemmelige lommer som bamsemor åbenbart ikke har gennemskuet endnu drog han en pakke krøllet filtercigaretter. Hans temperament skyldes en hurtig og efter sigende højkrøstet verbal ordveksling med hans frue og den ene af sønnerne (ham med jack pot armen ??). Claus kom letter svedig, men pis våd af regn, til adressen og værten tilbød ham et bad helt uden poletter. Nu var klokken blevet hen af halv otte, og nu skulle der til at ske noget. Tre glas på bordet til hver så man kunne gemme lidt af vinen, til sammenligning. På trods af de fremmødte medlemmernes noget sene ankomst, var der modsætningsvis intet i vejen med deres indstilling til vinens søde glæder. Vinen blev kastet ned i gabet med diverse kommentar. Den må sgu da være fra Portugal denne her, eller nu efter dette glas nej så må den da være Italiensk. Dobbelt kyp nåede at skifte landeplacering tre gange, og var det ikke for at arrangøren have skrevet at vinene var fra Europa ville han nok være kommet med sit glands nummer som han jo tidligere har tjent 500 point på. Stifteren havde valgt en strategi som gik ud på at nedsvælge alle vinene i næsten et hug, fatte pen og skrive et gæt på papiret. Denne strategi skulle vise sig at få katastrofale følger for dette års vinkyper.