

Smagningen den 3. september 2004 på Mosevej.

Aftenen var ellers forbeholdt Nestor, men han var i tidsnød, hvorfor jeg overtog, også p.g.a. oversidderen i maj, hvor der var et royalt bryllup. Finn og frue udviste taknemmelighed herfor. Der var afbud fra Claus Pisk, der pr. outlook havde meldt afbud med oplysning om at han var at betragte som fhv. Pisk.

Det var flot vejr og velkomstvinen, en Chablis Gran Cru til 100,- /130,- kr., blev indtaget på terrassen. Den alvorlige del foregik ved den hvide, nervøse klubdug, der var hvid kl. 1900, men ikke kl. 2400. Aftenen forløb således, at der blev uddelt en publikation med beskrivelsen af 3 hvine, men kun 2 var på bordet, mens den 3. var det rene fup. Fuppen skulle så gættes og de 2 andre skulle placeres under korrekt beskrivelse.

3 gange 2 vine blev sat på bordet, men det var ikke den store succes, i al fald ikke, hvis de rigtige svar skal lægges til grund for bedømmelsen. Nogle mente direkte, at beskrivelserne ikke kunne bruges til en skid, men medlemmernes niveau blev sat i relief, eller var de bare uheldige og uoplagte?

Kort fortalt var vinene Steenberg fra Sydafrika, Copperridge fra Californien, Vitiano fra Italien, Michel Torino Don David fra Argentina, Capelle de Maillac fra Frankrig og Nugan fra Australien. Der blev drukket vin for i alt 707,- kr., hvorfor der er 643,- kr. til kassen.

Den ikke vinøse snak gik på noget om undervisningsformer på det højere læreranstalter, eller hvad det nu var det gik ud på (Flad og Nestor), noget med Putin og Gaddaffi, Margrethe og Susse Vold, Henrik og Bent Mejding, Joakim og Schack, og 5 mand i en flyver, herunder en klog præsident, en gammel præst og en skoledreng og med 4 faldskærme til deling. Snakken gik hele aftenen som om alle havde fået sludrevand og det var jo dejligt.

Første opbrud var Tom og Torben, der havde fået nok lidt i elleve, ligesom Anders skulle hjem og være klar, idet den næste arving stod og bankede på for at komme ud i lyset.

Sidste afgang var ved halv et tiden, da Trip og Unge Jørgen og så Nestoren forsvandt ned ad vejen med lungerne fyldt af vindampe.

Vi havde i øvrigt lavet en aftale, hvorefter en af dem, der aldrig har været kyper, kan sikre sig titlen hos Trip til november. Det glæder bl.a. jeg mig til, da det øger min egen mulighed væsentligt.