

Årsberetning for 2016 – 2017, aflagt på generalforsamlingen 16. november 2017.

Dette år har været et særligt år – året for Bouquets 25-års jubilæum, som blev fejret under festlige og hyggelige omstændigheder henover lørdag-søndag d. 14.-15. oktober på Fjordkroen i nærheden af Præstø. Som forventet blev det et meget vellykket arrangement. Forud var gået en lang forberedelsesfase, begyndende allerede i efteråret 2016, da tankerne bevægede sig fremad mod den store begivenhed. De første planer var et todages ophold på diakonissestiftelsen i Kolding – eller var det et rekreativcenter for udbrændte sygeplejersker? Dagene skulle fyldes op med lange vandreture fra kunstmuseum til kunstmuseum i dagtimerne og store aftensmåltider resten af tiden. Datoplanlægningen begyndte i januar, og et lille udvalg bestående af Stifter, Ole Trip og den fungerende formand gik herefter igang med den egentlige planlægning. D. 16. februar kunne formanden udsende et forslag, der droppede tredagesarrangementet i Kolding og fremlagde et nyt forslag, som blev omsat til det gennemførte arrangement. Ole Tofte blev senere knyttet til udvalget, da der var tillid til, at han kunne presse fjordfolket til at give store rabatter, en opgave, som ligner hans daglige gøremål. Det lykkedes dog ikke, angiveligt fordi ejeren var tysker og lidt kort for hovedet. Senere viste det sig, at det var ejerens kone, der var tysker – eller var det ejeren, der var tysker og hendes mand egentlig ganske flink, da vi først nåede frem til mødet med ham på fejringdagen. Det var et rigtig hyggeligt sted, gode værelser med gulvvarme og en udsigt, der havde været perfekt, hvis ikke oktobervejret havde været som det var. Store flokke af ænder og gæs lå på vandet og arbejdede med datoen for afrejsen mod sydligere himmelstrøg og tog af og til en kort prøveflyvning. Der blev gået en enkelt runde i området, der sluttede med lovligt æblerov og derefter hvile- og meditationstid. Vi havde fået et lokale for os selv – dog med pålæg om ikke at synge alt for højt, da der var bryllup eller barnedåb på den anden side af skydedøren, et pålæg, som vi åd i én mundfuld, da først Bouquethymnen var istemt og lød smukkere end nogensinde. Vi fik en fin og mættende middag med gode vine til, en dejlig sancerre til forretens skaldyr, to forskellige rødvine til hovedrettens kalvesteg, først en god Saint Emilion Grand Cru classé, den gode fe, men suppleret med en beaujolais for de sartere ganer. Sidste vin til den solide dessert, en ordentlig kleppert af en crème brûlée, var en hedvin – eller var det en sherry – der faldt fint i hak med det brændte knasesukker. Stemningen var god, selv efter quizzen, der afslørede grimme huller i brødrenes erindring om forne tider i Bouquets historie. Snakken gik lystigt, der var ingen sexkrænkelser af betydning, så vidt jeg kunne se, måske sad nogle og ventede på en halv Aalbæk, men alt forløb uden brug af mikrofon, da der blev talt højt og tydeligt. Savnede vi en enkelt lille Tjubangnonne? Neeeeej, egentlig ikke. Vi fik kaffe og avec i et andet lokale, hvor vi nød duften af lilier, ”planter der oftest har seks lange støvdragere og seks tungeformede kronblade som bøjer sig bagud når blomsten åbner sig; latinsk navn Liliium”. En sensuel beskrivelse, der matcher den pågående duft.

Da vi dagen efter skiltes, havde vi gjort det godt ved morgenbuffetens fristelser med bacon og pølser og røræg og dertil et enkelt stykke frugt som camouflage. Vi var sååå klar til at tage hul på de næste 25 år. Det siges at Ole Trip lavede en aftale om 50-årsjubilæet, da han afregnede.

Jeg skal ikke henfalde til nostalgi, men vi kan jo drøfte, hvad der har været 25 års bedste øjeblikke..... Altså, hvis ikke vi har andet at tale om.

Det nye år startede jo med Kyperkåring – Tofte vandt det meget tætte opløb med et point foran Trip – samt valg af ny formand på generalforsamlingen i november sidste år – Notaren kom ved en fejltagelse til at melde sig, idet han troede, at det var hans tur... stor offervilje er jo kendetegnende for brødrene. Om end med visse problemer blev smagningsdatoerne lagt fast, og vi håber nu, at vi alle fremover tager ansvar for egen kalender i god tid før generalforsamlingen.

Om årets smagninger – d. 20. januar serverede Stifter – på Notarens bryllupsdag – nogle gode Provencevine, rasteau, gigondas og chateau neuf du pape bl. a. Der blev drukket op – og det gælder for alle årets smagninger. Chiligrøden var varmende – Notaren, der var blevet båret i guldstol hjemmefra, glemte næsten sin lidt ynkelige tilstand.

10. marts drog vi i mindre hold til Ole Tofte i Sludstrup, Notaren løftede krykken i begejstring, da han i vinkælderen så at My Precious var rykket op på ret plads mellem årgangsbordeauxerne fra en lidt trist tilværelse i gulvhøjde blandt et udvalg af dåseøl fra Harboe. Hvad det har kostet af kampe på hjemmefronten får vi nok aldrig afsløret. Aftenens tema var ’rene druer’, så Tofte havde haft travlt med at skylle vindruerne til osten hele eftermiddagen. I øvrigt herlige vine fra diverse store vinlande. Gullashsuppen var dejlig.

D. 16. juni var vi i Tjubangs anneks til sommerhuset ved Stillinge strand – en aften, der begyndte med skøn badning i pænt store bølger og sluttede med iskager i en af Stillinge Strands utallige isboder – dejlig

vandring i sommeraftenen frem og tilbage. På bordet i annekset glædede vi os især over en smuk og dejlig flaske fra Clos des Jacobin, 2007, der vendte vore tanker mod Preben og vores rejse til Bordeaux. Kan ikke huske, hvdd vi spiste og har ikke noget referat at støtte mig til, men godt var det. Tillykke til Torben og Hanne med det smukke sted og de vellykkede træfældninger.

D. 15. september sad vi nok engang i orangeriet i Fladholte, unweit des Panzermuseum Ost. Vi blev dog ikke forstyrret af rumlende larvefødder, men ville heller ikke have lagt mærke til det, for en stribe lækre vine – pomerol, margaux og Saint Emilion Grand cru – måske classé, den gode fe, holdt i den grad vor opmærksomhed fanget. En vin på etiopiske cabernet-druer var det eksotiske indslag, og maden.... var det noget kylling, eller suppe? Tilgiv en gammel mand – men vinen til maden var en Chardonnay. *)

Kun tre uger før, søndag d. 27. august, gennemførtes den årlige udflugt, der gik til den hemmelige sø. Vejret var godt, om end lidt blæsende, men alt gav mening og fælles fryd, da vi kastede os over de lækre sager på frokostbuffeten hos Tom og Grete, der beredvilligt trådte til med husly, da formanden og hans smukke hustru først var kommet hjem fra ferie ved aftenstid lørdag. Især var der kamp om Gretes sprøde svær, men alt var så delikat og lækkert. Dejlig dag.

Dette giver mig anledning til at takke brødrene for deres kærlige opmærksomhed omkring mig og min hofte, der kom og gik i en uendelighed. Dejlige besøg, dejlige hilsener og en fin boggave om Steffen Brandts tekster – meget interessant. Tak for det hele – det har været med til at gøre hele forløbet til en smuk oplevelse af menneskelig omsorg og empati. Det vil jeg aldrig glemme.

Til sidst ønsket om held og lykke i kyperdysten, sikkerhed og dømmekraft under beslutninger iaften, samt ønsket om nye 25 års dejlige oplevelser i Bouquet.

Således skrevet d.16. november 2017.

Finn/Notar/afgående formand

***) Efterfølgende tilføjelse:** vi fik serveret en ualmindelig lækker varmrøget laks til chardonnayen. Da først denne oplysning blev givet, huskede Notaren bid for bid den exorbitante servering og måtte bruge kleenex for at tørre både mundvige og øjne.